

Tafel van Areopagus: ter voorbereiding

Wat is een 'Tafel'?

Het gesprek over prediking is niet zo gemakkelijk. Wanneer praten we eigenlijk in de gemeente over dat wat gebeurt onder de prediking: persoonlijk, gezamenlijk, geestelijk? En als zo'n gesprek gebeurt, hoe snel is het dan vooral kritisch, en soms ook negatief: *ik vond dat niet goed, dat sprak me niet aan*. Hoe weinig zelfkritisch is het soms? Wie durft bijvoorbeeld te zeggen: *Mijn leven is zo hectisch, mijn hoofd zit zo vol, het is niet zo gek dat er op zondagmorgen amper nog iets bij mij binnenkomt*.

De 'Tafel' is een manier om dat te overstijgen.

We voeren samen een waardig, geestelijk gesprek over waartoe prediking bedoeld is, over hoe we zo kunnen luisteren dat ons luisteren een vorm van gebed is. Ook over momenten tijdens prediking dat we geraakt, of stilgezet werden, of gevoed. Leg dat eens uit aan elkaar. Eén van de afspraken is dat we in het gesprek geen namen noemen, niet kritisch spreken over niet-aanwezigen die zich niet kunnen verweren, en steeds zuiverheid en integriteit betrachten. Wij, als Areopagus-gastheren, zullen dat bewaken.

Tegelijkertijd is het ook belangrijk om kritisch te zijn. Eén van de kernvragen is naar uw en jouw observaties: Wat zie jij gebeuren tijdens prediking, bij jezelf en bij anderen? Wanneer wordt het stil en is er aandacht, wanneer merk je dat het niet lukt, dat er 'afwezigheid' is? En: reflecteer daar eens op door. Waar heeft dat mee te maken? Aan tafel zijn mensen uitgenodigd die loyaal zijn naar de gemeente, die niet enkel hun eigen stokpaardjes herhalen, maar die tegelijkertijd hart hebben voor het geloof en ook iets van hun mogelijke zorgen kunnen benoemen.

Een paar voorbeelden? In een eerdere tafel merkte iemand op, dat de predikanten die zij hoort heel vaak om het moeilijke in een Bijbeltekst heenlopen. En ook: dat ze de echte complexiteit van haar leven niet echt terug hoorde in preken. Ze mijmerde erover door of dat eigenlijk wel kan. Kan in een preek voor 200 mensen de ervaring gebeuren dat een ieders leven aan de orde komt op een goede manier? Daar voerde we een gesprek over. Vraagt het misschien iets van onszelf? Een ander iemand vertelde over een kritische fase in zijn leven, waarin elke preek niet goed genoeg was. Maar gaandeweg kreeg hij een hekel aan zijn eigen kritische houding. Nu, als het hem even niet boeit, lukt het hem om rond te kijken in de gemeente, stillletjes te genieten van al die mensen en stillletjes ook voor enkelen van hen te bidden. Ook voor de dominee, op de kansel.

Zo voeren we samen een geestelijk gesprek.

Wat is de opzet? Eerst eten we samen. We wennen wat aan elkaar, we horen iets over elkaars leven en we beseffen dat we als gemeenteleden bij elkaar horen. Daarna voeren we een gesprek over twee of drie vragen. Eerst met z'n allen, daarna in twee kleine groepjes. Vanuit Areopagus zijn Sjaak van den Berg en Kees van Ekris aanwezig. Die luisteren, vragen door en schrijven op. Aan het eind van de avond delen we onze observaties met jullie. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Dat betekent dat jij/u niet met anderen praat over de dingen die ter tafel gaan. Dat betekent dat wij in onze observaties altijd anonimiseren. Het gaat om de inhoud en het opbouwende gesprek.

Ter voorbereiding zou je de volgende vraag eens kunnen overwegen.

1 Observeer tijdens een kerkdienst (niet alleen tijdens de preek) eens dieper 'wat er gebeurt' (zowel in jezelf als om je heen)? Welke houding merk je op, wanneer intensiveert zich de aandacht, wanneer gebeurt er iets goeds? Zijn er ook momenten waarvan je denkt: *Nu spreekt God ons aan*? Noteer na de dienst die momenten eens en mijmer er eens over door.

2 Denk eens na over je eigen verhouding tot prediking? Heb je ooit leren luisteren naar een preek? Hoe ging dat bij je thuis, was daar gesprek over? Hoe heb je je later daarin ontwikkeld? Waar leren gemeenteleden volgens jou überhaupt te luisteren naar een preek?

3 Heb je periodes of momenten in je leven gehad waarin je veel aan prediking hebt gehad? Kun je dat eens beschrijven: wanneer was dat, wat heeft je daarin geholpen, over welke thema's ging dat, hoe heeft je dat gevormd, hoe is dat nu?

4 Wat is volgens jou de kracht van prediking? Wat is volgens jou de nood van prediking?

Tijdens de 'Tafel' komen misschien niet al deze vragen ter tafel. Maar het kan je wel helpen om je bewust te worden hoe je in deze vragen staat, en ook wat je bij kunt dragen aan het gesprek.

We zien ernaar uit.

Met hartelijke groet,
mede namens ds. Sjaak van den Berg,

ds. Kees van Ekris