



LENTE IN WEST

Publicatie # 2 Weekbrief 25 februari 2022

Enkele weken geleden verscheen het eerste bericht over 'Lente in West.'

De insteek van dit bericht was de vraag: hoe verbinden we de uitkomst van het onderzoek 'Evangelicale verlangens,' met de toekomst van de kerk?

Als kerkenraad vinden we het nodig ons serieus met die vraag bezig te houden omdat overal om ons heen mensen, jong en oud, de kerk verlaten en regelmatig ook het geloof loslaten.

Dit baart ons zorgen.

Deze ontwikkeling zien we niet alleen in onze kerk maar dit speelt overal in het land.

In de pers brengen veel mensen hun zorgen over deze ontwikkeling naar voren.

Eén van de mensen die zich hier mee bezighoudt is ds. René van Loon. In zijn laatste boek noemt hij deze ontwikkeling een crisis.

Toch is zijn pleidooi om niet bij de pakken neer te gaan zitten.

Hij wijst op diverse hoopvolle tekenen van opbloei in 'oude' kerken. Vandaar de titel van zijn boek: 'Lente in de kerk.' Hij schrijft: 'God geeft de groei, opbloei vraagt om voortdurend gebed en het zoeken naar nieuwe wegen.'

Binnen de grote kerkenraad is met tussenpozen, tot nu toe drie keer uitvoerig gesproken over dit onderwerp. Daarbij is dit boek voor ons een goede basis om met elkaar in gesprek te gaan. Wij verlangen als kerkenraad naar een nieuwe lente in West.

In de vergadering van 10 februari hebben we ons gericht op twee vragen.

1. Hoe staan we tegenover het idee van twee morgendiensten in de Westerkerk met een verschillend karakter, waarbij de tweede dienst zich dan met name zal richten op de jongere generaties?
2. Hoe zouden die diensten er dan concreet uit kunnen zien? Wat zie je met name voor je qua invulling?

Na afloop van deze vergadering waren we van mening dat er ondanks onderlinge verschillen, toch een goede sfeer was, waarin we tegelijk ook gunnend naar elkaar waren. Daar zijn we dankbaar voor. Omdat het gesprek nog wordt vervolgd is het nog te vroeg om nu al conclusies te trekken. Wel gezegd kan worden is dat het voor ons als kerkenraad een echte zoektocht is.



We zijn verlegen met het loslaten van het geloof door gemeenteleden. Misschien herken jij die zoektocht in je eigen leven of bij mensen om je heen. God geeft het geloof en tegelijk is het voor ons de vraag waar liggen mogelijk nieuwe wegen.

Wat is nodig voor een Lente in West?

Wij hopen dat dit thema ook in de gemeente leeft en dat we samen biddend op weg gaan. Dat is echt nodig.

Voor wie mee wil denken: op zaterdagmorgen 23 april is er in Veenendaal een klein symposium met als titel: 'Werken aan de kerk van morgen.' (zie ook het kerkblad van 4 februari.) Sprekers zijn ds. René van Loon en Nico Grijzenhout.

Hoe meer gemeenteleden meedenken hoe beter. Daarom: van harte welkom!

Je kunt je daarvoor opgeven bij de scriba Hennie van Nieuw-Amerongen,
mailadres: scriba@westerkerkveenendaal.nl of bij robertduiker@markt10.nl

Kosten: geen.

We werken verder aan een tijdpad met daarin diverse stappen.

Het is de bedoeling om daarin ook de gemeente verder te informeren en te peilen.

In een volgende weekbrief daarover meer.

